



Protestantse Gemeente
Vijfhuizen



Kopij volgende Kerkbrief (25 april t/m 23 mei 2021) uiterlijk: zondag 11 april 2021
Daaropvolgende Kerkbrief: zondag 16 mei 2021

Kerkbrief

28 maart t/m 18 april 2021 - 68^{ste} jaargang nr. 3

Op dit moment is de kerk gesloten voor het bijwonen van kerkdiensten, deze worden wel online uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. Zodra bezoek weer wel mogelijk is zal het helaas wel nodig zijn om vooraf aan te melden. Dit kan digitaal via onze website of per e-mail bij scriba@pknvijfhuizen.nl of telefonisch 06-26290491.

Kerkdiensten Verbondskerk - Vijfhuizerweg 969 - Vijfhuizen

28 maart	10.00 u.	Palmpasenviering, <u>NIET</u> in onze kerk, zie bericht in deze kerkbrief
ma 29, di 30 en woe 31 maart	19.30 u.	Ds. Jan Scheele-Goedhart; korte vespers
do 1 april	19.30 u.	Ds. Jan Bos – Witte Donderdag
vrij 2 april	19.30 u.	Ds. Jan Scheele-Goedhart – Goede Vrijdag
za 3 april	21.00 u.*	Ds. Jan Scheele-Goedhart – Stille Zaterdag
zo 4 april	10.00 u.	Ds. Jan Scheele-Goedhart – Pasen
11 april	10.00 u.	Ds. Jan Bos
18 april	10.00 u.	Ds. Jan Scheele-Goedhart

* Stille Zaterdag aanvangstijdstip afhankelijk van eventuele avondklok; in dat geval 19.30 uur.

Kerkdiensten De Rank – Spieringweg 801 - Cruquishoeve

Door het Coronavirus zijn er momenteel helaas geen kerkdiensten mogelijk.

Kerkdiensten zijn echter wel via het videokanaal van SEIN te volgen: www.sein.nl/thuissein

Leren van elkaar

Ik begin met wat herinneringen aan iemand in de gemeente waar ik als kind opgroeide: mevrouw P. Ik weet niet meer de aanleiding waarom we bij haar kwamen. Ze was geboren in 1903, dus vanaf mijn eerste herinnering aan haar moet ze al een eind in de 80 zijn geweest. Ze was weduwe, haar man heb ik nooit gekend; zijn foto stond in de vensterbank. Kinderen hadden ze nooit gekregen. Misschien was het daarom dat ze ons regelmatig uitnodigde. Vooral mijn zus is er vaak geweest. Dan vertelde ze over haar jeugd als gereformeerd meisje in het dominant katholieke Brussel, waar ze was opgegroeid, en over haar enige troost in leven en sterven. Opgegroeid in Brussel sprak ze vloeiend Frans en ze was later lerares in die taal geweest. Ons leerde ze Franse liedjes, ondertussen vertellend dat het Frans dat wij op school leerden geen echt Frans was, en later werd ze als vanzelf de tolk voor de Congolese asielzoekers die bij de gemeente betrokken raakten. Hun oudste dochter is als erbetoon naar haar vernoemd. De 100 heeft ze net niet gehaald; vanuit Delft, waar ik toen studeerde, ben ik nog naar haar begrafenis toe gegaan.

Waarom vertel ik dit verhaal? Omdat ik regelmatig mensen hier in de gemeente hoor benoemen dat we een gemeente met vooral ouderen zijn, en dat is natuurlijk waar. Tegelijk zit daar (voor mijn gevoel) vaak een ondertoon in van 'we hebben niets te bieden'. Volgens mij valt dat laatste wel mee. Volgens mij zijn er

genoeg geloof en levenswijsheid in de oudere generaties aanwezig die we als hele gemeente nodig hebben, ook jongeren. In het kerkelijk jeugdwerk is een term die je de laatste tijd vaak tegenkomt 'vieren met de generaties' of 'intergenerationeel vieren'. Dat komt erop neer dat je niet zozeer zoekt speciale diensten of activiteiten voor jongeren en ouderen te organiseren, maar dat je probeert meer ontmoeting tussen jongeren en ouderen tot stand te brengen. Zodat de een wat meer zicht krijgt op de leefwereld van de ander, en zodat je van elkaar kunt leren met God te leven in deze wereld. Om te delen en te getuigen van wat je in geloof ontvangen hebt.

Er is een Afrikaans spreekwoord dat zegt: 'it takes a village to raise a child'; je hebt een heel dorp nodig om een kind op te laten groeien. Dat is in de kerk en in het geloof ook zo. Kinderen en jongeren meenemen op de weg van het geloof, dat kunnen ouders niet alleen. Daarvoor is het nodig dat er ook anderen zijn die voorbeeldfiguren zijn, die laten zien dat het de moeite waard is om met God te leven.

Wat mij betreft is dat één van de uitdagingen waar we als gemeente voor staan: hoe de verbinding tussen de generaties zo te versterken, dat we met elkaar als gemeente van Christus op kunnen bloeien.

Ds. Jan Scheele-Goedhart

In Memoriam Maria van Ouwerkerk-Boef

~ Marrie ~

geboren: 12 mei 1946

overleden: 3 maart 2021

Op 3 maart overleed mevrouw Marrie van Ouwerkerk, 74 jaar oud. Ruim 53 jaar was ze getrouwd met John en woonden ze aan de Kromme Spieringweg. Samen kregen ze twee kinderen, Jacco en Marijn, en vier kleinkinderen.

Haar leven lang al had ze met regelmaat heftige aanvallen van astma, waarin ze bijna leek te stikken. De laatste jaren waren er vrij goede behandelmogelijkheden, maar de medicijnen die ze in het verleden kreeg hadden ook de nodige bijwerkingen gehad. De combinatie van ziekte en medicijnen hadden in de loop der jaren haar hart uitgeput, waarvoor ze ruim een maand geleden in het

ziekenhuis werd opgenomen. Vandaar ging ze kort naar een verzorgingshuis in Overveen, om op dinsdag 2 maart thuis te komen om daar te overlijden.

Marrie was een vrouw die heel haar leven toegewijd was aan de zorg voor anderen. Dat was thuis zo en dat deed ze ook als werk in de zorg voor dementerende ouderen. Later werkte ze in een hospice en toen ze gepensioneerd was, zette ze haar zorgende werk voort als vrijwilliger bij de zorgboerderij. Zelf wist ze zich geborgen bij God, op wie ze vertrouwde.

Op 8 maart namen we afscheid van haar in de dienst, waarin Psalm 23 centraal stond: 'De Heer is mijn herder', één van haar lievelingsliederen. Daarna begeleidden we haar naar het graf op de begraafplaats Meerterpen. Daar rust ze, veilig in Jezus armen, thuis bij haar God en Vader. We wensen haar man John, hun kinderen, kleinkinderen en alle anderen die om haar heen stonden troost van die God toe.

Ds. Jan Scheele-Goedhart

Lief en Leed

In de vorige kerkbrief stond het nieuws dat het slecht ging met Marrie van Ouwerkerk. Zij is helaas inmiddels overleden. Een In Memoriam kunt u in deze kerkbrief lezen.

Dio Kemp is in het ziekenhuis opgenomen geweest met hartproblemen. Dat is door het plaatsen van een ICD gelukkig opgelost.

Af en toe horen we ook van gemeenteleden die corona hebben (gehad). We wensen dat zij zo goed mogelijk mogen herstellen.

Als u contact wilt met onze dominee voor een gesprek dan kunt u uiteraard contact met hem opnemen. Zijn telefoonnummer staat achterop deze kerkbrief.

Goede Vrijdag

*Mijn buurman timmert
in de keuken
in de gang
boven en beneden
het stille huis dreunt ervan
ik erger mij
Goede Vrijdag –*

*maar
dan
plots
absurd
Goede Vrijdag
toepasselijker kan het niet*

*vandaag
mijn God
was er voor U
niets anders dan
dit gedreun
de hamer en de spijkers*

Goede Vrijdag –

Oeke Kruythof

Een hartelijke groet,
Els Visser-Stark



Nog geen bezoekers in de kerk

Na de persconferentie van de regering op dinsdag 23 februari jl., waarin enige versoepelingen werden aangekondigd, heeft het moderamen van de generale synode kort daarop het volgende advies uitgebracht:

- Kerkdiensten worden weer mogelijk met een maximum van 30 bezoekers (exclusief medewerkers). Kwetsbaren en risicogroepen wordt geadviseerd de dienst online te volgen.
- Gemeentezang wordt ontraden; wat wel kan is maximaal 4 voorzangers (onderlinge ruimte 3 meter en 5 meter afstand tot de gemeente).

Nadrukkelijk is aangegeven dat dit slechts een advies is en dat de kerkenraad van de individuele gemeente verantwoordelijk is en beslist of er van de mogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

Op 4 maart jl. hebben wij hierover in de kerkenraad dan ook uitvoerig gesproken.

Belangrijk in de discussie was dat er twijfel was of de ontwikkelingen met betrekking tot de

besmettingen wel voldoende positief en blijvend zijn om nu al te besluiten de kerk te openen.

Anderen brachten in dat veel gemeenteleden snakken naar het moment dat kerkbezoek weer mogelijk is.

Hoewel wij steeds de lijn hebben gevolgd dat wij de adviezen van de generale synode volgen bleek nu de zorg voor een mogelijk te positief ingeschatte ontwikkeling van de besmettingen voor velen een te grote blokkade te zijn om nu al in te stemmen.

Afgesproken is dat wij voor het begin van de Stille Week op basis van de actuele situatie dan opnieuw met elkaar overleggen of openstellen van de kerk voor maximaal 30 bezoekers verantwoord is.

Wel is het besluit genomen om maximaal twee zangers toe te staan binnen de geadviseerde randvoorwaarden en daar is zoals u zult hebben gemerkt al uitvoering aan gegeven.

Arie Noomen

Projecten Diaconie

Wij hebben het project "HET VERGETEN KIND" van Theo Doevendans eenmalig gesteund. Wie het blad Vijfhuizen (onze dorpskrant) leest, heeft het kunnen lezen. Theo is oud-onderwijzer van basisschool De Twee-master. Hij is nu al enkele jaren met pensioen. Nu heeft hij een kinderboek geschreven met als titel Code W.G.D.G.O. Een spannend kinderboek, dat in de wereld van het kind speelt. Er is een stukje geschiedenis in verstoppt.

De opbrengst van het boek doneert hij aan de genoemde stichting. Nu met de lockdown de

scholen gedeeltelijk dicht zijn, kan hij zijn boek niet promoten. Hij wil op scholen zijn boek gaan voorlezen, om zo bij kinderen het lezen te bevorderen.

Wij (diaconie) hebben geld gegeven zodat Theo tijdens die voorleessessies een enkel boekje gratis kan verloten. Een project dicht bij huis.

De diaconie

Palmpasen

Elk jaar is de viering met Palmpasen een oecumenische viering in de Augustinuskerk, compleet met Palmpasenstokken. Zoals zoveel is ook dat dit jaar anders. Omdat de Augustinuskerk zelf geen gelegenheid heeft om online diensten uit te zenden, is deze dienst dit jaar in de kerk in Halfweg, met als voorgangers pastor Fons Litjens en pastoor Bernard Zweers.

Deze dienst is te volgen via de website van Meerliede.

Mocht u liever onze eigen predikant zien/horen, hij gaat voor in de PKN-kerk van Badhoevedorp en deze dienst is te vinden op Kerkdienst gemist (Badhoevedorp).

Beide vieringen zijn gemakkelijk terug te vinden via onze website.

Begroting 2021 Diaconie

Recent heeft de kerkenraad de door omstandigheden verlaet ingediende begroting 2021 van de Diaconie besproken en vastgesteld. De opbrengst van de collectes is gebaseerd op de uitkomsten in 2020, waar de invloed van de (gedeeltelijke) sluiting van de kerk als gevolg van de COVID-19 pandemie een forse daling liet zien ten opzichte van het voorgaande jaar. De effecten zijn de eerste maanden van 2021 vergelijkbaar en de verwachting hoe het in de rest van het jaar zal gaan is lastig in te schatten. Vermeldenswaard is wel dat in 2020 is gebleken dat rechtstreekse giften behoorlijk zijn toegenomen en mogelijk blijft dit ook in 2021 zo. Hierbij dan ook een oproep om de diaconie het komende jaar door uw giften te steunen.

Gekozen is voor een voorzichtige begroting, die als de kerk in de loop van het jaar weer geheel of gedeeltelijk open kan een meevallende realisatie kan opleveren.

Per saldo is een klein tekort ingeschat, dat gemakkelijk uit de aanwezige reserves kan worden opgevangen.

De begroting is in te zien op het beveiligde deel van onze website (www.pknvijfhuizen.nl) of kan worden opgevraagd bij de scriba (scriba@pknvijfhuizen.nl).

Vragen en/of opmerkingen kunt u ook bij de scriba kwijt.

Jeroen Perk/Arie Noomen

Legaat

Op 21 februari 2021 ontving de Protestantse Gemeente Vijfhuizen een legaat van € 5.000. Dit aangename bericht ontvingen we van de heer Henk Poppen, wonend in Sassenheim, die bezig was met de afwikkeling van de nalatenschap van zijn vader, de heer K. Poppen. Henk Poppen vermeldt verder dat zijn vader niet gelovig was, maar dat hij zijn echtgenote, mevrouw G. van der Tang, een belofte gedaan had om bij overlijden onze kerk een legaat van € 5.000 te schenken.

Mevrouw Van der Tang, geboren 3 februari 1934, heeft in het verleden onze kerk bezocht. Zij overleed 3 januari 2013.

Wat is een legaat? Een legaat is een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag waar u een bijzondere bestemming aan wilt geven. Zo kunt u met een legaat geld nalaten aan een goed doel of aan iemand die officieel niet tot de erfgenamen behoort. Vooral vroeger werden legaten gebruikt om bezittingen na te laten aan

de kerk. Gaat het om een geldbedrag dan moet het legaat opgenomen worden in het testament. Gaat het om goederen, dan is een codicil voldoende.

Mocht u overwegen te zijner tijd een legaat te schenken aan onze kerk en heeft u vragen hoe dit praktisch vorm moet krijgen, neemt u dan contact met ons op.



Jan van der Kuip, secretaris College van Kerkrentmeesters, telefoon 06 1418 2946

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die we uit de kerk kregen.

We zullen ervan genieten en hopen dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerk.

Hartelijke groet,
Gonnie en Gerrit Bouwsma

Scriba

Het afgelopen jaar hebben Marja de Goede en ik samen het scribaat van onze kerk gedaan. In goed overleg hebben we besloten dat ik dat voortaan alleen zal doen.

Els Visser-Stark

Welkom bij de PaasChallenge 2021



Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling... Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overall kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus.

Het spel

De PaasChallenge 2021 is een QR-codespel waarbij je een 'tegenstander' van Jezus bent. Je weet echter niet welke rol je hebt, dit moet je aan het einde van de tocht raden. De tocht gaat van locatie naar locatie. Overall kom je een QR-code tegen. Door het scannen van de code ontdek je de opdracht. Dit kan een filmpje zijn maar ook een tekst of audioboodschap. Op sommige locaties moet je een vraagstuk oplossen om verder te kunnen.

Voor wie?

De PaasChallenge 2021 is geschikt voor iedereen, alle leeftijden kunnen meedoen (*kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding van een volwassene*). Ook mensen van buiten de kerk zijn welkom. Het spel is voor iedereen goed te spelen zonder voorkennis.

Coronaproof

De PaasChallenge van 2021 is een coronaproof QR-codespel. Je speelt het in zelf samengestelde tweetallen of meerdere personen uit één huishouden. Even weg van je beeldscherm, Pasen beleven op een fysieke en uitdagende manier. Denk ook aan:

- niet meer dan 2 mensen uit verschillende huishoudens bij elkaar;
- geen groepsvorming;
- denk aan de avondklok.

(Houd de actuele coronamaatregelen in de gaten.)

Wanneer

Vanaf **woensdag 31 maart tot en met zaterdag 3 april** hangen de QR-codes op hun plaats. Bij de eerste locatie ontvang je de benodigde materialen (*eerste locatie krijg je te horen van de organisatie als antwoord op je aanmelding*). Het spel duurt ongeveer 1½ uur (*afhankelijk van je looptempo*). Op zaterdag 3 maart tussen 11 en 16 uur kom je aan het einde van de route een bekend gezicht uit de kerk tegen en krijg je een paaspresentje.

Opgeven

In verband met de startlocatie, materialen en paaspresentje op zaterdag, is het belangrijk dat je je opgeeft voor de PaasChallenge.

Dit kan via: jeugd5huizen@gmail.com

Geef door wie er gaan lopen en op welke dag en tijd je van plan bent te gaan. Voor vragen kun je ook mailen naar het mailadres.

Alvast veel plezier!

Greetz van Nanda en Jeroen

Sterretjes



Dit keer een citaat van Anja Tollefsen, zij is Anglicaans priester en woont en werkt in Nederland.

"Paulus zegt dat je voortdurend moet bidden. Maar wat is bidden? Ik bid in de zin van: God is een altijd bestaande realiteit in mijn leven. Ik denk dat dat bewustzijn ook bidden is. Dat moet je niet te nauw formuleren. In gezelschap hoef je niet altijd wat te zeggen. Ik denk dat dat voor bidden ook geldt."

Ada van Damme

Kort verslag kerkenraadvergadering 4 maart jl.

Ook deze kerkenraadsvergadering was net als de vorige een online vergadering.

Na de opening herdenken we het net gisteren overleden gemeentelid Marrie van Ouwerkerk. Daarna volgt het moment van bezinning over een gedeelte van de bergreden uit Mattheus 5, en dan met name het weer verzoenen met de ander voordat je gaat offeren, hoe moeilijk dit soms ook kan zijn.

Normaal gesproken is er direct na de bidstond voor gewas en arbeid een gemeenteavond. Door drie factoren (algemene coronabeperkingen, avondklok en nog niet aanwezig zijn van alle financiële stukken) zal deze uitgesteld worden tot we wel weer bij elkaar kunnen komen als gemeente. De stukken zullen wel via de scribe op te vragen zijn en op de website komen (het besloten gedeelte).

De kerkrentmeesters hebben een plan opgesteld voor een herinrichting van de Poterne zodat ds. Jan zijn werkkamer kan krijgen in de consistorie.

De begroting van de diaconie wordt tijdens de vergadering vastgesteld. Deze zal nu officieel worden ingediend.

Terugblik bevestigingsdienst: iedereen heeft het als een mooie dienst ervaren. Er zijn wel kanttekeningen over het uitspreken van liederen tijdens orgelspel. Dit vergt veel oefening voordat dit echt goed gaat. De meeste mensen vinden het weinig toegevoegde waarde hebben. Wel wordt gevraagd of het mogelijk is om filmpjes van YouTube rechtstreeks uit te zenden i.p.v. via de beamer. Dit wordt nagevraagd bij het beamerteam.

Dan volgt er een uitgebreide discussie over het wel of niet toelaten van maximaal 30 mensen in de kerk, en over voorzangers. Ieders mening wordt gevraagd. Uiteindelijk wordt besloten om op dit moment wel weer 2 voorzangers in de diensten te laten zingen, afgewisseld met filmpjes, maar dat de kerk zelf voorlopig nog dicht blijft. Er komt een extra ingelaste (korte) vergadering op donderdag 25 maart waarbij de situatie dan nogmaals besproken wordt. Wellicht is het dan met ingang van de Stille Week wel mogelijk om weer open te gaan.

Het voorstel van de Paaschallenge komt nu ter tafel. Iedereen is enthousiast over dit idee. Nanda en Jeroen Perk nemen de organisatie op zich (zie elders in deze kerkbrief).

De nieuwbouw in Cruquius gaat nu best snel, de eerste huizen zullen naar verwachting binnenkort al worden opgeleverd. Er wordt een werkgroep geformeerd o.l.v. ds. Jan die hier mee aan de slag gaat. Belangrijk is om vast te stellen wat voor verhaal je wilt vertellen als gemeente.

De komende vacatures in de kerkenraad worden nogmaals onder de aandacht gebracht. Gevraagd wordt om namen van mensen die benaderd kunnen worden.

Bij de rondvraag merkt Marja de Goede op dat zij in goed overleg met Els Visser besloten heeft om te stoppen met haar taken als scribe, zodat Els dit vanaf nu alleen zal gaan doen.

Dan volgen nog wat huishoudelijke mededelingen, waarna de vergadering besloten wordt door Els met een gebed van de website www.middenonderu.nl.

Els Visser-Stark, notulist

Ambt en Vrijwilliger

Net als in de meeste andere kerken wordt er ook in Verbondskerk heel veel werk verricht door vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers zijn zichtbaar, zoals de ouderlingen, diakenen en

kosters. De beamerdienst. De zangers die elke week op het podium staan. Leiding van de kindernevendienst en de oppas tijdens de kerkdienst.

Achter de schermen zijn heel veel vrijwilligers druk met hun taak, wat als zij dit niet deden? Wat dacht u van de kerkrentmeesters. De collectes die opgehaald worden en weer worden uitgegeven. De jaarrekeningen die gemaakt worden en de begroting. Denk ook aan de reparaties die nodig zijn, in coronatijd werd de klok geluid, of een vlag wordt opgehangen. Tegenwoordig ook de schoonmaak, de scriba die allerlei zaken regelt, de voorzitter die zich verdiept in de regels van kerkorde e.d. Het aanstellen van een nieuwe predikant in coronatijd. De roosters en de verslagen die gemaakt worden, de organist die oefent en het preekrooster wat samengesteld wordt. Het archief wat onderhoud nodig heeft, het gedenboek of doopboek wordt bijgehouden. En hopelijk snel weer koffiedrinken na de dienst, de koffie wordt gezet. Soms een kerkdienst mee voorbereiden, denk aan de kerstnachtdienst en de Top 2000 dienst. De 55+ middagen, bezoekdames of pastoraal teamleden zoals ze nu heten. Het verjaardagsbusje en onlangs de beroepscommissie. Een kerstboom werd neergezet en opgetuigd. Kerstgeschenken en ouderenmiddagen werden georganiseerd. Wie en welk vrijwilligerswerk ben ik nog vergeten? *(Alle vrijwilligers die bij de kerkbrief betrokken zijn.)*

Onderscheid tussen een ambtsdrager en een taakdrager.

Vrijwilliger zijn in de kerk staat niet op zichzelf, het bestaat uit verschillende taken, alle taken hoe groot of klein ze allemaal zijn, ze zijn allemaal nodig om een kerk draaiende te houden, of je nu ambtsdrager bent of taakdrager. Vrijwilliger zijn betekent dat je vrijwillig meehelpt om de kerk draaiende te kunnen houden, we hebben elkaar allemaal nodig.

Het woord ambt is voor veel mensen betekenisloos geworden, een ambtsdrager is bevestigd en een taakdrager niet. Maar zit er nu verschil in de uitvoering van het vrijwilligerswerk? (aldus Erica Hoeben-de Waard, predikant te Wageningen)

Het woord ambt komt van het woord 'ambacht' en zien we terug in het woord

'ambtenaar', bijv. het ambt van burgemeester. Zo is het ook in de kerk. Van oudsher staat het ambt voor een speciale opdracht waar je meestal voor wordt gevraagd. Ouderling, diaken en predikant dat zijn de ambten. Er is echter van oudsher nóg een ambt: 'het algemeen ambt van alle gelovigen'.

Door de geest weet u van God en bent u medewerkers van God (1petr.2:9.) Petrus had het over de gaven van de geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar, troosten we elkaar, bouwen we elkaar op en helpen we elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen én naar buiten. Gemeenteleden zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden in een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Met andere woorden, we zijn kerklid en daarmee ook taakdragers, of we nu een ambt vervullen of niet, kennen we elkaar? We begroeten elkaar en maken een praatje als we elkaar tegen komen, of we sturen een kaartje naar een mede kerklid of we bellen zomaar eens iemand op om te vragen hoe het gaat. Ook dat is kerk zijn. Met elkaar en voor elkaar. Ook tijdens deze moeilijke Corona periode.♥

De impact van 'het nieuwe normaal' op de cohesie in de geloofsgemeenschap is fors, las ik onlangs in het ouderlingenblad.

Niet alleen het coronavirus zelf, maar ook de noodzakelijke maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen werkten ontwrichtend door (aldus Alexander Veerman predikant te Sliedrecht.)

De geloofsgemeenschap wordt mede gevormd door mensen die direct of indirect te maken hebben met de impact van corona. De corona maatregelen raken het hart van het gemeenteleven. Het hart van het fundament van de geloofsgemeenschap. We missen nabijheid en verbondenheid. Hoe goed we ook ons best doen. Dat brengt verdriet en zorg met zich mee. Laten we ons daarom uitgenodigd weten om ons te verdiepen in de kerk van het gemeente zijn. Zowel de Bijbelverhalen als de taken die we allemaal weten en kunnen uitdragen op welke manier dan ook kunnen een

transformerende kracht hebben en ons allemaal uitnodigen om de juiste wegen en soms nieuwe wegen te zoeken voor het kerkzijn in coronatijd.

We mogen elkaar niet vastpakken maar we gaan elkaar niet loslaten.

Een warme groet van Marja de Goede
(wijkouderling)

(Citaten overgenomen uit het ouderlingenblad jan.2021)

Het ga je goed

Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de vreugde van de ontmoeting,
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent
om de mens op je weg.

God zegene jouw weg,
Moge jouw leven tot Gods eer zijn.

Andries Govaert





De Poterne	Telefoon: 023-5581359. Verhuring zalen via Ineke van der Zaag (023-5581315).
Autorijdienst	Wilt u vervoer naar de kerk: Daan Geluk 06-2020 4246
Kerkomroep	Kijk op de website www.kerkdienstgemist.nl
Kleding	Alle dagen in de container bij de Verbondskerk. Let op: geen oud papier meer!!

Protestantse Gemeente Vijfhuizen	
Predikant	Ds. Jan Scheele-Goedhart; tel.nr 06-45744440, predikant@pknvijfhuizen.nl werkdagen maandag t/m donderdag
Scriba	Els Visser-Stark, 06-26290491, scriba@pknvijfhuizen.nl
Diaconie	Baarsjesweg 8 diaconie@pknvijfhuizen.nl rek.nr. NL79 RABO 0345 8185 71 t.n.v. Diaconie PG Vijfhuizen
College kerk- rentmeesters	Vijfhuizerdijk 45 kerkrentmeesters@pknvijfhuizen.nl rek.nr. NL91 INGB 0000 3151 84 t.n.v. PKN Vijfhuizen
Kerkelijk bureau	Bij geboorte, overlijden, verhuizing e.d. het kerkelijk bureau inlichten: Laressa en Marian van Wijk, ledenadministratie@pknvijfhuizen.nl , tel 0651089255 (Laressa) of 0616658165 (Marian)
Website	www.pknvijfhuizen.nl

Kerkblad 'De Kerkbrief'	
Abonnementen	Nicole Goldschmeding, 06-53579125
Betaling	Rek.nr. NL44 INGB 0006 5478 92 t.n.v. Kerkbrief PGV te Vijfhuizen
Redactie	Els Visser-Stark, Kruisweg 1571, 2142 LC Cruquius (023-5289858/06-26290491), kerkbrief@pknvijfhuizen.nl